

Hösthajk 2012

Källby, 15-16 september

**Ja, då var hajken över för denna gång...
och den gav helt klart mersmak!**

Lördagen den 15:e september samlades upptäckarscouterna ifrån Forshem vid Källby scoutstuga.

Det var ett gäng glada och förväntansfulla ungdomar som delade upp sig i patruller. Vid olika stationer fick de bl.a. lära sig knivens olika delar och hur man hanterar den säkert, vad de ska tänka på när de hugger med en yxa eller sågar med sågen. Dessutom fick de lära sig hur de ska ta hand om verktygen på ett bra sätt. De fick genast testa sina nya kunskaper när nästa punkt på programmet var att tillverka ett eget metspö.



Efter lite fika begav sig helt gänget ner till Källby båthamn för att pröva lyckan.



Vår maggot försökte rymma

På plats i hamnen försågs spöna med lina, flöte, sänke och krok som till sist agnades med maggot.



Sedan var det bara att vänta...



och vänta...



...tills Viggo fick napp och drog upp den största fisken (och enda).

Grattis Viggo!!!



och vänta ...



Senare på kvällen lagades det kvällsmat, vid stugan, över öppen eld. Det blev "hajkbomb", ett foliepaket som scouterna fick fylla med diverse gotti gotti och värma i lägerelden. Detta serverades med kebabsås.

När alla grillade marshmallows var uppätta och tänderna borstade, var det dags att krypa till kojs.

En del valde att sova inne i stugan medan andra testade ett annat spännande ställe...utomhus i ett timrat vindskydd! Det blev en massa skratt och fnitter på båda sovplatserna innan tröttheten till sist tog överhand fram på nattimmarna.

På morgonen väcktes vi ledare av hurtiga scouter som inte kunde förstå hur vi kunde sova sååå länge. Vi fick "skutta" upp ur våra sovsäckar och fixa till lite frukost. Sedan var det packning och städning som stod på schemat.

Under tiden trycktes det även hajkmärken till minne ifrån denna helg.

Här kan du se det färdiga resultatet.



Hösthajk Källby 2012



Nu ser de flesta scouterna fram emot nästa måndagsmöte för då kommer de att få sina bevis för att de lärt sig hantera kniv, yxa och såg.



Vi ledare (Urban Jörgen och jag själv) vill passa på att tacka alla er scouter som bidrog till att detta blev en mycket trevlig helg!



/Helena Andersson

Ledare för upptäckarscouterna i Forshems Scoutkår